



Jacob Klompstra

3-3-1948 27-12-2017

*Jij, met zo'n menselijk, liefdevol hart.
Rechtvaardig, oprecht, maar daardoor
dikwijls benard voor de wereld om je heen.
Dan kon niemand je helpen,
was je angstig en alleen.*

Pauwenburg 143
8226 TV Lelystad

Jacob is thuis. Als je afscheid wil nemen kan dat iedere middag
tussen 14.00 en 16.00 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 3 januari om 13.30 uur
in de aula van yardenhuis van Lelystad - Ölandhorst,
Oostranddreef 1 te Lelystad.

Voorafgaand kun je van 12.45 tot 13.15 uur nog afscheid van Jacob nemen
in bovengenoemde aula.

Na de dienst begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats
achter de aula gelegen.

Wij ontmoeten elkaar, na de begrafenis, in het restaurant van Ölandhorst.

Op zoek naar rust en verlossing heeft Jacob, zonder afscheid te nemen,
een einde aan zijn leven gemaakt.

Mijn lief, mijn lieve man, mijn maatje, mijn vriend, mijn steun en toeverlaat
is er niet meer.

Ik hoop dat hij nu gelukkig is en zijn rust gevonden heeft.

Linda Klompstra - Rieff

Wilma en Dennis

Demi

Laura

Dennis

Ik hou van je. Ik kus je duizendmaal in gedachten. Ik wens je vrede en eindelijk rust.